

Læserbrev

Bornholms Højskole

17. juni havde Bornholms Tidende et opsigtsvækkende og rystende indlæg om forstanderparret på Bornholms Højskole. Hvor vi end møder bornholmere med kendskab til Højskolen, bliver vi spurgt om, hvad der dog er galt på skolen? Og vi må hver gang svare, at der er ikke andet galt, end at der åbenbart er nogle der er uenige i forstanderparrets ledelse. Det var der også i vores tid, men nu om dage kommer det i avisen. Der var en skarp konfrontation mellem forstanderen og et afgangende bestyrelsesmedlem på den sidste generalforsamling. Kernen i sagen stod vist ikke klar for ret mange af os i forsamlingen, men det handlede om, at nogle nepalesere havde søgt skolen på skrømt for derigennem at komme ind i EU. Og at bestyrelsesmedlemmet i skolens navn uretmæssigt havde stået dem bi. Kontroversen udløste kritik af forstanderens ledelsesform og dispositioner fra enkelte i forsamlingen. – Den slags er et ledelsesmæssigt grundvilkår, og det hører forsamlingsdemokratiet til: skal der f.eks. bruges flere penge på skolelivet, eller skal der spares op til bygningsfornyelser? Vi kan forstå, at en journalist fra bladet efterfølgende har ringet rundt til flere nuværende og tidligere ansatte. - Den slags hører journalistikken til. Og jo, der er åbenbart enkelte misfornøjede, som anonymt har givet ham noget at løbe med i hans forsøg på at finde brudflader. Vi kender ikke længere de interne forhold på skolen så nøje, men vi kender forstanderparret, og vi ved, at de har gjort et stort og fremragende arbejde for at synliggøre skolen og sikre dens eksistens og fremgang i en usikker tid. Hvis artiklen i bladet har fremskyndet parrets beslutning om at træde tilbage efter jul, er det dybt at beklage. Det er skammeligt overfor dem, og det bliver svært at finde afløsere, der som de på god højskolevis vil bo på skolen, og som forener skolemæssig og økonomisk kompetence.

Vi forstår ikke, hvad sådan et indlæg skal gøre godt for, og at Bornholms Tidende har villet bringe sådanne anonyme smædeord om et i øvrigt vellidt og agtet forstanderpar. - Den slags hører redaktøren til. Hvad kan de overhovedet svare på et sådant ondsindet forsøg på karaktermord? Og hvordan skal skolelivet fungere, når alle må nu spørge sig om, hvem der har sagt hvad?

Bente og Karsten Thorborg, tidl. forstanderpar på Højskolen