

Julen 2013

Kære familie og venner!



Sådan ser de ud, Hjørdis og hendes to drenge, fotograferet af Nicolai i november. Godt at have en fotograf i familien. Nå, men årets store familiebegivenhed kom til verden 12. august - han hedder Kjartan. Ham havde vi ikke lige set komme, men var glade for de to guldklumper vi havde: Alba på 10 og Arthur på 4, men så kom storken alligevel i tanke om, at den havde glemt noget. Der var ellers travlhed i det lille hjem. Hjørdis afleverede i maj sin afsluttende store opgave til den "master" hun i to år havde studeret til på arkitektskolen, og 15. juni forsvarede hun den og fik højeste karakter. Der var knald på til det sidste – også for Nicolai! Pt. nyder hun et års fortjent barselsorlov fra "1508", hendes arbejdssted som webdesigner.

Og mens jeg er ved døtrene: Solveig er i vælten med sit "Salaam". Snart er hun til filmfestival i Berlin, så i Burkino Faso. I år var det Bentes tur til at tage over til den årlige prisuddeling af "Salaam Award", men se om der var plads til hende i salen. Hun måtte pænt nøjes med Nicolais - i øvrigt glimrende - billeder:



Det er bedsteforældrenes store lykke, at børn og børnebørn har det godt. Vi var sammen ved Bentes fødselsdag, og snart skal vi igen samles her i julen. Det bliver lidt ud og ind. Først kommer Solveig, Jorge og Alba og holder jul med os. Hjørdisfamilien skal være hos Nicolais forældre i Helsingør, men hun og drengene kommer i meljulen. Og det samme gælder Håkan der jo bor herovre på Bornholm, men som selv har børn at fejre jul med.

Alba fyldte 10 i april, og det blev fejret efter alle kunstens regler. Hun går i 4. klasse på Sjællandsgade skole lige hvor de bor på Nørrebro. Hun har mange veninder, og lærerne har kun godt at sige om hende.



Selv er vi ved godt mod og helbred. Bente var med Anne Stougaard i Californien 14 dage i marts. De boede hos en veninde til Anne og blev kørt rundt til den store guldmedalje. En afstikker til

Texas blev det for Bentes vedkommende også til. Her bor Ray (Raymond Neubauer) som hun i sommeren 1965 rejste Israel rundt med. De havde ikke haft kontakt i mange år, men vi fandt frem til ham på internettet, og Bente har mailet med ham siden. Han er gift og ansat på Austin University, og hun fik en stak af hans sprænglærde og visionære bøger med hjem. Den sidste er fra 2012 og hedder "Evolution and the Emergent Self". Der er læsestof til adskillige vintre. Jeg for min del glæder mig over, at hun ikke tog med ham til USA. Det var vist lidt Kierkegaards skyld. For meget Kierkegaard og for lidt dans. Sommeren efter var det mig hun rejste med, og nu var det med "Peter Plys" i bagagen.

I oktober var vi 5 dage i Krakow med "Kulturrejser". Vi hørte og læste om byens dramatiske historie, hilste på Leonardos "Dame med hermelin" på Wawelslottet og besøgte byens historiske velstandskilde, saltminen i Wieliczka med dens 287 km gange ned til 327 m under jorden i mange etager og med en mængde udhuggede saltfigurer og en hel katedral. Selv lysekronerne er gjort af salt. Vi gik Krakows gader tynde og spiste på cabaretaféen "Jama Michalika" nær byporten. Det var her jugendkunstnerne i årene omkring 1900 mødtes. Og mens jeg er ved dem, besøgte vi Franciskanerkirken. Den havde stået som en brandruin, indtil dens indre først i 1900-tallet blev totaludsmykket i jugendstil og med imponerende glasmosaikker. Den gamle jødiske bydel Kazimierz med dens tragiske historie skal også nævnes og markedet der åbnede på Store Torv de sidste par dage inden afrejsen.



Den polske plakatkunst er enestående, og nær Franciskanerkirken besøgte vi samlingen. Katteplakaten ovenover er en poetisk illustration til vores stemning som frie kultururister i eventyrlige Krakow. Når det kunne lade sig gøre, skyldtes det Håkan som påtog sig opgaven med at passe Molly mens vi var borte. Tak for det!

Her i 70-års alderen bliver vi inviteret til flere jævnaldrendes runde fødselsdage. I år hos min barndomsven Stig og hos Charlotte Clante. Skønne fester begge to, men det er svært for os at komme fra Bornholm på samme tid, så vi har valgt at dele os, så kun én af os tager af sted, mens den anden bliver hjemme og passer butikken med Molly. Det faldt således i Bentes lod at tage til Charlottes fest i Fakse, mens jeg tog med Solveig til Stigs havefest i Arnakke ved Holbæk. Jeg var også alene til kusine Lenes 70-årsdag på Svendborg vandrehjem. Dvs. Helle og jeg kørte med Knud og Monika i deres bil fra Bagsværd. Det var samtidig en fætter-kusinefest for mormors børnebørn, en måde at holde forbindelsen mellem os vedlige, nu hvor hun og vores forældre er borte. Et fælles besøg hos fætter Per på hendes gård, Krumstrup, blev det også til. På samme vis har de unge af

mine forældres efterkommere holdt fætter-kusinefest, og her var børnene med. Ikke alle kunne komme, og som fotograf kom Nicolai heller ikke med på billedet, men mange var de. Og glæden var så stor, at de allerede planlægger næste års samvær. Arthur ville ikke med på billedet, men Batman kom alligevel i sidste øjeblik susende og gav det et utilsigtet fokus.



En fødselsdagsfest som vi begge deltog i var herovre i januar hvor vores veninde Monika Rennenberg fyldte 60. Det blev en stor dag for os alle og helt i hendes ånd med gæster der kom og gik dagen lang. Hun var dødssyg af kræft og døde i maj. Jeg talte ved båret om hendes enestående livsvilje og kloge menneskelighed. En anden storslået fest var Anne Stougaards midsommerfest. Hun fylder år nytårsaften, og der blev hun selvfølgelig fejret, men det store festbrag holdt hun i august med familie (hun har 10 børnebørn) og mange venner. Lillian og Axels dobbelte fødselsdagfest i maj blev selvfølgelig holdt på højskolevis. Jo, vi kan også herovre. For os gælder det, at vi har guidet i sommer, og vi har haft god brug for Aarsdale. Solveig boede der en månedstid, mens Hjørdisfamilien nød deres fælles sommerhus i Sejerøbugten. Andre gæster har bl.a. været mine venner fra gammel tid, Sven og Lisbet Tovborg, og – ligesom ugen sidste år – Bentes brødre, Peer og Mogens. Da vi i foråret købte ny (brugt) bil, lød kommentaren syrligt fra bilkenderen Nicolai: ”Nå, så de er blevet Berlingoer”. Men vi er nu glade for at have fået et rummeligt og driftsikkert køretøj. Vi er bedst til god plads og højt sæde. Jeg går stadig med Molly morgen og eftermiddag, og Bente dyrker sin ånd i læsekreds, til damematiné og nu også ved dagligt selvstudium på Rønne bibliotek. Pt. handler det om Kerstin Ekman som hun og bror Peer skal høre foredrag om en uge på folkeuniversitetet i København i januar. Hun aquafitter også i Gudhjem svømmehal. Om lidt skal jeg høre hende synge julen ind med Nylarskoret i Aakirke. Vi ønsker jer alle en god jul og et glædeligt nytår!
Jeres Bente og Karsten